



HVAD LAVENDE DU DEN 10.02. KLOKKEN 10.10?

10 kvinder – 10 vidt forskellige hverdage. Mød sygeplejersken, frisøren, landmanden, keramikeren – og seks andre kvinder med det til fælles, at de elsker deres hverdag. De 10 kvinder skriver dagbog fra deres liv på en helt almindelig onsdag i 2010 klokken 10.10.

AF BIRGITTE BARTHOLDY, SIMONE BODHOLDT, LENE KJÆLDGAARD OG MARIE-LOUISE TRUELSEN. FOTO: PRIVATE.



10.10: Er til møde på kaffebar om sin næste bog.



IVÆRKSÆTTEREN

„MINE BØRN ER EN DEL AF MIT ARBEJDSLIV“

Soulaima Gourani, 34, selvstændig rådgiver for danske virksomheder og ekspert i ledelse, strategi og karriereudvikling, København. Gift og har en søn på to år og en datter på otte uger.

Kl. 10.10: Dagens højdepunkt indtræder faktisk lige præcis omkring kl. 10.10, hvor jeg har møde på Baresso med Søren og Hanne, som er med til at planlægge min næste udgivelse. Jeg har for nylig udgivet bogen „Tag magten over din karriere“, og den bog har skabt en efterspørgsel efter et hæfte med konkrete netværksøvelser. På mødet bliver vi enige om, hvordan hæftet skal laves, hvad det skal koste, hvornår det skal være klar og så videre, og det er rigtig dejligt. Jeg har typisk

to til tre møder om dagen, og dertil kommer, at jeg bruger tid på at tænke kreativt, udarbejde koncepter og udføre opgaver for mine kunder.

Jeg er egentlig på barsel, men jeg arbejder stadig – jeg udtænker mange koncepter for tiden, og jeg planlægger at begynde at arbejde på deltid om et par uger. Mine børn er en del af mit arbejdsliv, og jeg har Pil med til det meste, jeg laver, for jeg ammer jo stadig. Når jeg eksempelvis holder foredrag, fortæller jeg på forhånd, at min mand er

udenfor med min datter, og hvis han ringer efter mig, afbryder jeg gerne foredraget. Min mand er lærerstuderende, men han har taget barsel et års tid, fordi vi har fundet ud af, at det er mig, der lige nu har de bedste forudsætninger for at gøre karriere. Hvis jeg havde været ansat i en fast stilling, ville jeg ikke have arbejdet i samme omfang under min barsel, men fordi jeg er selvstændig, kan jeg selv tilrettelægge min arbejdsdag.

For mig er det lykken at være selvstændig. Som selvstændig

har jeg magt over, hvem jeg arbejder sammen med, og hvilke opgaver jeg påtager mig. Det værste for mig ville være, hvis min frihed blev indskrænket. Jeg er blevet tilbudt flere gode stillinger, men hver gang har jeg efter seriøs overvejelse valgt at takke nej. Jeg er forsørgeren derhjemme, og det er jo et stort ansvar som selvstændig, men jeg har gjort op med mig selv, at jeg godt kan leve med det ansvar!